

Vraag het aan Morya

Levenslessen

**Je kan kind zijn van het oneindige**

“Op een morgen zou je moeten kunnen opstaan en denken dat je een kind bent, maar een volwassen kind. Je hoeft niet kinderachtig te doen om een kind te zijn. Weet dat er een kracht is die groter is en zodanig groot dat je ten opzichte van deze kracht echt een kind bent en dat je in deze kinderlijkheid moet kunnen geloven.

Zie dat er altijd een grotere kracht boven je is en dat je daardoor jezelf kan ontdekken als een kind. Op deze manier krijg je aansluiting met het grootste wat er is: het oneindige in het bestaan. Wanneer je dit doet, ben je echt poëet en ben je echt degene die je zou moeten kunnen zijn.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte”
(uit hoofdstuk 15: ‘Ik vraag je om naar elkaar te schrijven’) © Mayil.com